

# ANWB LENTERONDJES

## “Bij Brabants Landschap”

Fotografie: Henk Pijnenburg, Dick Klees, Huub Smeding, Roel Diepstraten.



#### 4 Halve Maan

Door de voormalige gemeentebossen lopen zandpaden met brede bermen. Handig als corridor voor soorten als levendbarende hagedis en groentje, op hun trektochten van de hei naar dit ven ‘de Halve Maan’. De oevers zijn in fases vrijgesteld van bos. De corridorfunctie is versterkt door tussen de heide en het ven bos te kappen over een oppervlakte van 15 hectare. Door het afdammen en dichtgooien van bosloten blijven er onverwacht vennetjes staan en wordt het beekdal iets verderop indirect gevoed met kwelwater.



#### 5 Schaapsherder

Van 1 mei tot 1 november wordt de heide begraasd door een kudde Kempische heideschape. In die periode bestrijken ze drie keer de gehele heide. De kudde wordt bewust en in goed overleg tussen beheerder en herder, ingezet op vergraste heide met hoge pijpenstro. De ‘Kempenaar’ is aangepast aan het schrale heidemilieu en geleidelijk ontstaan door eeuwenlange selectie. Van november tot mei is er weinig voedsel op de hei. De schape staan dan op stal.

# Kempische Landgoederen



## Word beschermer

Steun ook de natuur ‘dichtbij huis’ en word beschermer voor slechts €15,- per jaar. U steunt er de Brabantse natuur mee én geniet zelf ook van vele voordelen.

Het gebied rond deze natuurpoort wordt ook wel eens aangeduid als de ‘Kempische Landgoederen’. Samen met de tussenliggende heidevelden en cultuurlanden beslaan ze een oppervlakte van zo’n 4500 hectare, dat is 45 km<sup>2</sup>! De eigenaren, particulieren en Brabants Landschap, spannen zich gezamenlijk in om de natuur- en landschapswaarden nog te versterken. Daarbij is afgesproken dat economische activiteiten, zoals landbouw en recreatie, nooit ten koste mogen gaan van de natuur: duurzaam heet dat.

# Lenterondjes Kempische Landgoederen



**Startlocatie**  
De Rooversche Leij | Gorpbaantje 1  
5051 PX Goirle | T 013-577 43 00

## Legenda

- Parkeren
- Wandelknooppunten
- Blauwe route 5,3 km
- Rode route 9,9 km
- Gele route 15,3 km
- Route buiten wandelknooppunten
- Natuurpoort De Rooversche Leij
- De Nieuwe Hoef
- Klooster Nieuwkerk
- Vogelkijkhut
- Speelbos & Avonturenpad

Wandelroutes lopen via het wandelknooppuntennetwerk.

## Oriëntatiepunten

**1 Het Paradijs**  
Op Gorp werd in de zestiende eeuw Johannes Goropius Becanus geboren, een van de grootste geleerden van zijn tijd. Hij huldigde de theorie dat het Paradijs hier gelegen moet hebben. En Adam en Eva dus 'Gorps' spraken. Zijn verhaal zat zo knap in elkaar dat eeuwenlang niemand hem kon weerspreken. De herberg die op deze plek stond werd genoemd naar het Paradijs. In 1911 brandde deze volledig af. In de lindebomen, die in een rij langs de gevel stonden, zijn de scheuren, ontstaan door de brand, nog steeds te zien.



**2 Fusilladeplaats**  
In de vroege ochtend van 15 augustus 1942 werden hier door de Duitsers 5 mannen gefusilleerd. In eerste instantie zaten ze als gijzelaars gevangen in de seminaries van Sint-Michiels-gestel en Haaren. Op bevel van generaal der Vlieger Christiansen werden ze gefusilleerd als represaille voor sabotage aan een spoorlijn in Rotterdam. Het waren belangrijke personen en bovendien persoonlijk bevriend met het Koninklijk Huis. Hun dood moest de inwoners van Nederland angst inboezemen.



**3 Klooster Nieuwkerk**  
Het einde van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) bevrijdde ons mooi van de Spanjaarden, maar betekende voor de katholieke Brabanders wel dat ze niet langer vrij hun godsdienst mochten uitoefenen. Om hun geestelijke nood te lenigen, werd net over de grens met wat nu België heet een grenskapel gebouwd: toen spiksplinternieuw en daarom 'Nieuwkerk' geheten, maar ook de naam 'Sint Jans Gool' was en is nog in gebruik. Er konden wel 1000 man in! (De oude kapel is niet meer, die er nu staat is veel kleiner.) De vrome Belg Albert De Meester de Betzenbroeck, die Landgoed Nieuwkerk begin zestiende eeuw in handen had gekregen, liet er in 1913 een klooster bouwen voor de missionarissen van de Heilige Familie. Al een jaar later opende hij ook het voor die tijd zeer moderne hotel 'De Golf', met daarbij een café-restaurant en speeltuin van naam en faam. Helaas werd het hotel verwoest bij de bevrijding van Goirle oktober 1944, maar gelukkig kun je nu slapen waar voorheen de missionarissen verbleven.

